

Hoe reageren Belgen in het buitenland op on

Groeten uit de were

Onze beste exportproducten zijn witloof noch chocolade, maar wel ondernemingszin en aanpassingsvermogen. Deze keer gingen we op visite bij twaalf Belgen in het buitenland, de fameuze Belgians Abroad. Even kijken hoe ze het stellen en vragen of ze nog altijd voeling houden met hun roots. Zoals gewoonlijk zonden we hen een mailtje om hen uit hun (buitenlandse) tent te lokken.

Enkele ogenblikken nadat we op de Zend-knop hebben gedrukt, flitst een reactie binnen uit Griekenland. Astrid Gijsemans en Paul Wijsen [2] tonen op hun website hoe ze leven in Athene. Ze leren ons het Grieks alfabet en tonen plaatjes van de klassieke bezienswaardigheden. Paul is in zijn antwoord erg kort van stof, maar twee dagen later komt er een behoorlijk antwoord van Astrid: "Ik heb het huwelijk

PUNTENVERDELING

Wie de volgende dag antwoordt, ontvangt 7 punten. Dat is de maximumscore op het onderdeel snelheid. Per werkdag die men treuzelt, verliest men één punt en na 7 werkdagen sluiten we de e-mailbus. Verder zijn er nog 3 punten te verdienen voor relevantie.



Deze drie vragen vuurden we af op de uitgeweken Belgen.

van prins Laurent en Claire Coombs kunnen volgen via BVN, een kanaal op satelliet-tv met het beste van de Vlaamse en Nederlandse tv. Wat ik van de plechtigheid vond? Bah, ik weet niet wat daarvan te zeggen, misschien wat weinig spontaan zoals elk prinselijk huwelijk... Ik begin me meer op mijn gemak te voelen en heb minder behoefte om iets te horen van het thuisfront. Ik veronderstel dat het spannende er nu wat af is voor vrienden en familie. Via de Vlaamse Club worden regelmatig activiteiten georganiseerd, zoals sinterklaas en paaseieren rapen. Dat bestaat in Griekenland niet. En het is plezierig om eens je eigen taal te kunnen spreken. Voor meer e-mailadressen van Vlamingen in Griekenland, mail eens naar: vlaamsekring@yahoo.com."

		VERZONDEN	ONTVANGEN	SNELHEID MAX 7	RELEVANTIE MAX 3	TOTAAL MAX 10	
1	Ascot Parnell (Nieuw Zeeland)	www.ascotparnell.com	14 april	14 april	7	3	10
2	Astrid and Paul (Griekenland)	http://surf.to/AstridAndPaul	14 april	14 april	7	3	10
3	Leven in Japan (Japan)	www.belgium.co.jp/vincentvds/index.html	14 april	14 april	7	3	10
4	BelgoLuxuae (Ver. Arabische Emiraten)	http://belgianclub.netfirms.com	14 april	15 april	7	3	10
5	Sangarédi - C.B.G.- Kamsar (Rep. Guinee)	http://membres.lycos.fr/sangaredi/index.htm	14 april	16 april	6	3	9
6	Tackies (Canada)	http://users.kent.net/~tack	14 april	16 april	6	3	9
7	Hans & Jeannie Dewaele (Pakistan)	www.hansdewaele.com	14 april	17 april	5	3	8
8	Belgian Lux. Indonesia Club (Indonesië)	www.blicjakarta.netfirms.com	14 april	21 april	2	3	5
9	BABEL (Canada)	www.geocities.com/SoHo/2830/babel.html	14 april	niet	0	0	0
10	BCT Belgian Club Thailand (Thailand)	www.bct.netfirms.com/	14 april	niet	0	0	0
11	Chez Pierre (Congo)	www.chez-pierre.net	14 april	niet	0	0	0
12	San Antonio (Panama)	www.angelfire.com/on2/betelgueuse	14 april	niet	0	0	0

ze mailtjes?

Id

Nog snelle vogels zijn Bart en Therese Blommaert [1] die in Nieuw Zeeland een bed & breakfast hotel beheren. Ze zenden ons overigens een prachtige foto: "Wij wisten niet eens dat prins Laurent onlangs in het huwelijk is getreden. Een keer per week hebben we over het internet contact met familie in België, maar het huwelijk van prins Laurent hebben ze niet vermeld! Wij hebben hier wel prins Filip en Mathilde ontmoet: mijn man Bart deed de welkomstspeech toen ze in november in Auckland waren. Hier in Auckland zijn 5 Belgische cafés, waar we lekkere Belgische kost eten en bier kunnen drinken. Als we een Leffe of Kriek proeven, is het alsof we in België zijn!"

Leven in Japan

In '97 week Vincent [3] uit naar Japan. Hij nam loopbaanonderbreking en volgde zijn echtgenote die een prima baan had bij een bank in Yokohama. 'Leven in Japan' is een prima site met heel veel foto's (2.057!) over Yokohama, Kamakura en Tokio. In het fotoboek tref je plaatjes aan over het leven van alledag. "Ik praat met mijn ouders elke zondag via MSN Messenger Voice Conversation. Met vrienden heb ik contact via e-mail. Ook heb ik een website zodat ouders en vrienden naar de laatste foto's van ons leven in het buitenland kunnen kijken. De ambassade geeft thee en koffie ter gelegenheid van sinterklaas voor de Belgische (of half-Belgische) kinderen. Tenslotte is er ook nog een club om Belgen – maar alle nationaliteiten zijn welkom – samen te brengen: [www.belgium.co.jp/santabelgica]."

Mosselen-friet in Dubai

Daarna volgen tien e-mails vanuit de Verenigde Arabische Emi-

raten [4], blijkbaar is onze huiswerkopgave in sneltempo verspreid onder de Belgen die er leven en werken. Enkele reacties: "Er is een Belgische club in de VAE, maar niet zozeer om het Belgisch nationaal gevoel hoog te houden, veeleer een opportuniteit om landgenoten te ontmoeten en op te vangen in een nieuw land. Veerle Van den Brande". "Ja, ik heb het huwelijk van Prins Laurent en de lieve Claire gevolgd, niet op tv, want dat was onmogelijk. Vermits ik de eer en het genoegen heb gehad beide jonge mensen vorig jaar op de Mucodag in België te mogen ontmoeten, was ik zeer blij dat ze met mekaar huwden. Geloof me vrij, het zijn twee zeer lieve en eenvoudige mensen. Ik heb zelfs foto's met hen. Yvette Van Hauwe." "Ja, we hebben wekelijks contact via internet met familie en vrienden. Internet is een schitterende uitvinding en je kan antwoorden wanneer je tijd hebt. Ook het uurverschil wordt hierdoor weggevoerd. Tegenwoordig kan je ook telefoneren via het internet of chatten. Ignace Bauwens". "Ik ben

coördinatrice voor de Belgische Gemeenschap in de Verenigde Arabische Emiraten. In de winter organiseren wij iedere maand een 'Open House': omdat het hier een moslimland is, is alcohol in het openbaar verboden, behalve dan in hotels, maar daar is het dan weer heel duur. Dus, iedere laatste donderdag van de maand komen wij bij één van de Belgen die zijn huis ter beschikking stelt. Daar drinken we een Stella of Hoegaarden en babbelen wat bij. We organiseren geregeld sportactiviteiten..., Dianne Peersman".

Brabançonne in Canada

Overall ter wereld duiken Belgische clubs op waar mosselen met friet onder de palmbomen worden gegeten. Chez Pierre [11] toont een Belgische leerkracht wiens klasje door een Kongolese tornado van de kaart werd geveegd: "...Als je als Belg in het buitenland verblijft, moet je niet perse de Belgen opzoeken, maar eerder mengen met de bevolking van het gastland. Mijn vriendenkring



bestaat uit een heleboel nationaliteiten, waarvan de Belgen slechts een minderheid uitmaken..."

Etienne Tack [6] is zo'n landgenoot in Canada die zijn webbezoekers op de homepage met de Brabançonne onthaalt en die regelmatig met het thuisfront in Kortrijk chat. "Het internet is hét medium om met familie en vrienden contact te houden. Dat is meteen de reden waarom ik een familiewebsite heb gecreëerd, die ik regelmatig update met het laatste nieuws van de familie."

Hans en Jeannie Dewaele [7] kwamen eind vorig jaar in Karachi, Pakistan en voelen zich pas nu een beetje op hun plaats.

De laatste die reageert, is Mark Ronge [8] uit Jakarta: "Uiteraard heb ik regelmatig contact met mijn Belgische vrienden, meestal via e-mail. Maar hoe langer ons verblijf duurt, hoe meer vrienden je verliest. BLIC (Belgian Luxembourg Indonesia Club) organiseert activiteiten als koepelorganisatie en heeft een belangrijke functie om Belgen bij elkaar te brengen".

— Dirk Schoofs —

CONCLUSIE

Nooit eerder werden we overspoeld door zo veel reacties. Nadat de testvraag werd verstuurd aan twaalf webadressen ontvingen we 22 reacties. Deze wonderbaarlijke mailvermenigvuldiging is hoofdzakelijk te wijten aan de Verenigde Arabische Emiraten, waar onze vraag werd gekopieerd en doorgezonden. Belgen in het buitenland zijn immers de bereidwilligheid zelve. Er zijn verschillende websites waar je hen in groep kan terugvinden zoals: [www.belgexpat.net], [www.geocities.com/SoHo/2830/babel.html] en natuurlijk de meest complete inventaris van Frank Dellaert: [www-2.cs.cmu.edu/People/dellaert/belgian]. Blijf contact met hen houden!